

## Melodi: Flickorna från Småland

<p>1996 Når forårssolen skinner, og når himlen – den er blå og fuglene de synger, det vi alle nyde må! Så bilerne vi pakker, kører over stok og sten så fætre og kusiner, de kan mødes hver og én. Og "de gamle" kommer også med, der er slet ingen kløft, når vi hygger os med vådt og tørt, humøret får et løft. Men med leg og boldspil, snak og grin en dag så hurtigt går. Og vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>	<p>1997 Så blev det atter forår, og fra Sjælland brev I fik om fætter- og kusinefest, som det er blevet skik. I Jorløse vi mødes, dér forsamlingshus de har så nu vi meget håber, at vi får en dag så rar! Vi skal spise, drikke, hygge, snakke løs om dit og dat. Og måske en tur på Lyngen, hvor en ko har lagt en klat. Så vi satser på at solskin, og lidt varme nok vi får, før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>
<p>1998 Et år så hastigt flyver, og en sommer er på vej. Om fætter- og kusinefest vi atter fik et praj! I Jylland sku' vi mødes, nær ved Silkeborg så skøn – så derfor til regeringen, vi bad en stille bøn.... Og konflikten, den blev stoppet, så benzin vi kunne få, så nu er vi her – de "gamle" og de unge, store, små. Med humøret helt på toppen, meget sjov vi sikkert får, før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>	<p>1999 Det år – "vi glemte" verset, var i nittennitini, hvordan det kunne ske? Dér på et bud vi godt kan gi'! Fru Revsbæk dér fra Sjælland – hun var nemlig ikke med, og glemte helt at digte, før famil' en tog af sted! Så da sangen skulle synges – tænk – et vers for lidt der var, og lidt mumlen lød i krogene: "Mon glemte det helt hun har?" Så til næste år en anden digteriets glæder får, før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>
<p>2000 Så samles vi igen, og denne gang i Jydeland, Jens Lykke er jo ophavsmand til denne del af klan'. I år er det jo os, som der har sendt et lille bud – vi kommer jo selvfølgelig, har alle straks meldt ud! Siden sidst er klanen øget, med hvor mange ved vi ej, for det vrimler og det vrimler, med de børn, som er på vej. Men vi har et spinkelt håb, at vi lidt styr på navne får, før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>	<p>2001 Mens træerne står grønne, og hver forårsblomst i flor, i Silkeborg vi mødes, og vi synger højt i kor! På Sjælland var det planlagt, men det ændred' vi engang så ikke alle jyderne, sku' på en tur så lang! Her i Danmark blev vi kendte – Melodi Grand Prix fandt sted, så i Parken sang solisterne en del om kærlighed! Her vi hygger os med mad og drikke – alt hvad vi formår før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>
<p>2002 En vinter, hvor det blæste – og hvor regnen øste ned – hvor marker blev til søer – det blev bare ved og ved! Men påsken kom med solskin, og hver forårsblomst sprang ud, og tænk – så var det tid igen – fra Jylland kom der bud! Kom til fætter- og kusinefest med hygge, sjov og leg, tykke, tynde, små og store – snart var hver og én på vej! Og vi glemmer krig i Mellemøsten – nyder Danmarks vår før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>	<p>2003 Et forår kom til Danmark, marts blev bare super skøn med lærkesang og solskin – og hver busk lidt mere grøn! Og brev der kom fra Jylland: Så er tiden atter nær – vi ses til stort "tag selv" bord – tag lidt mad med hver især! Dér i Irak blev der krig – Saddam og Bush - de ville slås, men i Silkeborg er fred og ro, så her vi hygger os! Og på tværs af aldersgrænser "plapret" løs vi alle får før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>
<p>2004 Et år er atter smuttet, det til forårstræf er tid, hvor alle får et pusterum fra dagens vante slid! Med medbragt mad og drikke er famil'n klar igen til snak og megen hygge – vi kan li' det – simpelthen! Vi i Danmark holdt et bryllup, man i eventyr kun ser vores kronprins fik sin Mary – kan han så forlange mer? Her i Jylland vil vi nyde en bid brød og kaffetår, før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>	<p>2005 En sommer snart er gået, efteråret banker på, men inden – kan vi sammen et familietræf da nå! Med sjællænder' som "vært", endskønt i Silkeborg vi er, hvor voksne og så småfolk – kan sig hygge hver især! Mary troner med sin mave – spændt vi venter alle mand en prinsesse eller prins – hvad mon vi dog forvente kan??? NU vi nyder bare livet, imens tiden hastigt går før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>
<p>2006 En varm og dejlig sommer, som vi nød ved skov og strand er ved at være ovre – så vi mødes alle mand. Til fætter- og kusinetræf, og tænk – det finder sted et stenkast kun fra Vejgård, som familiegården hed! Der program er lagt for dagen, rigtig godt – det ser det ud, og med tid til mad og drikke, og måske lidt branket hud? For vi håber solen skinner, og at vi det hele når, før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>	<p>2007 En meget blandet sommer er forbi for denne gang med hagl og regn i skyller, vådt der blev i skov og vang! Vi glemmer det i dag, og finder smilet frem en stund, for vi er alle samlet, og det er vi af en grund: Vi har fætter- og kusinetræf - september lige kom, så med dejlig mad og drikke, vi vil fylde vores vom. Det kan hænde nogle af os - et par ekstra kilo får, før vi skilles - og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>
<p>2008 Mens som'ren går på hæld, vi alle bilen pakket har, og kursen sat mod Århus, hvor til "træffet" vi er klar! Om solen ikke skinner – det betyder ik' en døjt, for alle mand er samlet – og humøret, det er højt! Et OL der var i Kina, de medaljer tog af guld. Her vi leger, spiller, traver rundt på Jyllands gode muld. Og vi vinder allesammen – for motion vi nemlig får, før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>	<p>2009 Et år er atter smuttet – tænk hvor hurtigt tiden går, og indimellem kniber det, at man det hele når! Men fætter- og kusinetræf, vi ikke glemme må, for dér vi i famil'ens skød, en "slappedag" kan få! Fogh han fandt et bedre job, og ham Stein Bagger blev "sat ind"! Og en krise ramte landet – i forbruget blev et svind! Men vi glemmer alt om krise, så en herlig dag vi får, før vi skilles – og farvel vi si'r, på gensyn næste år!</p>

## Melodi: Flickorna från Småland

<p><b>2010</b>  Rekord – ja, det var ordet – da en juli var forbi,  med varmegrader høje, som de fleste kunne li’!  Hvis varmen blev for slem, vi på lidt fodbold kunne se  fra VM, selvom Danmark – de røg ud – ja, ak og vé!  Her vi mødes nu igen og nok engang ved mark og fjord,  hvor vi hygger os og snakker, lig’ i nærheden af Voer..  Og med løb og leg så får vi alle nok lidt ømme lår,  før vi skilles – og farvel vi si’r, på gensyn næste år!</p>	<p><b>2011</b>  Aflyst pga mgl. Tilmelding</p>
<p><b>2012</b>  Et efterår nu kommer, og vi mødes ”alle mand”  til fætter- og kusinefest i gamle ”Jydland”!!  På OL har vi kigget – og medaljer mange fik  i guld og sølv og bronze – det har altid været skik!  MEN hos os, der har vi Thorbjørn – han til VM kunne ro,  så han sammen med de andre - én af bronze sikkert tog!  Vi vil høre om forløbet – og lidt hygge nok vi når  før vi skilles – og farvel vi si’r, på gensyn næste år!</p>	<p><b>2013</b>  Vi pakked’ bil og madkurv, for at mødes nok en gang  før efteråret kommer - og en vinter – MØRK og LANG!!  En sommer har vi haft, med sol og varme der forslog  så alle der var hjemme, de til stranden gerne tog!  En lockout af lærerstanden gav eleverne lidt fri.  men et folketing greb ind – og så var friheden forbi!  Vi familietræffet nyder – og en travetur vi får,  før vi skilles – og farvel vi si’r, på gensyn næste år!</p>
<p><b>2014</b>  En tropesommer VARM, det ku’ vi bruge - hver og én,  hvor danskerne, blev brankede - på arme, lår og ben...  Et efterår vil komme, det så stille ”banker på”,  men inden da, vi lige et familietræf ku’ nå!  Vi os alle rigtig hygger - mad og kaffe glider ned,  og en enkelt ”bette” kage lige plud’s’lig ryger med!  Og med leg og smil og latter, så en dejlig dag vi får,  før vi skilles, og farvel vi si’r - på gensyn næste år!</p>	<p><b>2015</b>  Et efterår på ”trapperne”, en sommer er forbi –  og den var uden badevejr, som mange godt kan li’!  Alligevel kom solen frem og bruned’ vores ben,  så vi fik vitaminer til en vinter hver og én!  Vores danske astronaut, han kom afsted i sin raket,  alle jublede, da op han fløj, det hele gik så let.  Her vi hygger os i blæsevejr, med mad og vindblæst hår.  Før vi skilles – og farvel vi si’r på gensyn næste år!</p>
<p><b>2016</b>  I Silkeborg vi mødes, med et højt humør og smil,  famili’rne de strømmer ud fra hver parkeret bil.  Et år så hastigt gik, og med en sommer lidt ”la la”,  så strålerne fra solen, vil vi alle gerne ha’.  Der i Rio flot blev kæmpet, Danmark tog metallet hjem, både guld og  sølv og bronze – og vi jublede med dem!  Her til fætter &amp; kusinetræf, vi lidt til ganen får,  før vi skilles og farvel vi si’r – på gensyn næste år!</p>	<p><b>2017</b>  En SOMMER fik vi ikke, men i stedet regn og blæst,  så der er lidt at snakke om til vores F/K fest.....  MEN Danmarks forboldpiger, var så seje, hver og én  de sølvet tog i Holland, hvor de sled med krop og ben.  Tænk Prins Henrik han vil ligge, helt alene i sin grav,  blot fordi Margrethe ikke ham en KONGEtitel gav!!  Her i Harlev vi os hygger – tiden altid hurtigt går,  før vi skilles – og farvel vi si’r, på gensyn næste år!</p>
<p><b>2018</b>  En sommer, hvor rekorder, de blev slået gang på gang  Med høje varmegrader - ingen regn til mark, og vang...  Og sport vi så i tv, både Tour og fodbold med og heppede på  Danmark, mens en sommer fløj afsted.  Her i Silkeborg vi mødes til et træf med snak og mad, og lidt kaffe og  en kage, det gør hver og én så glad....  Vi kan håbe på en vinter, hvor LIDT sne vi sikkert får.  Når vi skilles - og farvel vi si’r,  på gensyn måske år!</p>	